

Refrein:

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

(Refrein)

Wil je/wilt u reageren op deze dienst, neem dan contact op met:

[Ds. P.A. Verbaan, pa@verbania.nl](mailto:pa@verbania.nl)

Brugdienstcommissie_brugdienstkampen@outlook.com

De volgende Brugdienst wordt DV. gehouden op zondag 5 Augustus om 19.00 uur in de Broederkerk.

Voorganger is dan ds. R. Koning Gans m.m.v. CRK voices o.l.v. Jan Quintus Zwart

Bent u uw collectegeld vergeten en/of wilt u het Brugdienstwerk financieel steunen, dan kunt u uw gift overmaken op: NL64FVLB0227207882 t.n.v.: Brugdienst. Hartelijk dank!

www.facebook.com/brugdienstkampen

**Broederkerk Kampen**

zondag 1 juli 2018 om 19.00 uur

Voorganger: ds. P.A. Verbaan uit Ermelo

m.m.v. PraiseMen5

Thema: "Vriendschap"

Voor de dienst zingen we: Opwekking 167

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

Prijs de Heer

De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar
Vader met geheven handen
Brenge ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Groot is Uw trouw

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Welk een vriend is onze Jezus

1. Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
Juist omdat wij 't al niet brengen,
in 't gebed tot onze Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
Tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Welkom aan elkaar

We gaan staan en zingen: Opwekking 797

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Deze dingen wil God graag:
Geef een thuis aan wie geen huis heeft
wees een vriend voor wie alleen leeft
zorg dat niemand eenzaam is vandaag.

Refrein

We zingen staande ons slotlied:

- Opwekking 174/349

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog,
'k zal hem prijzen.
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel een aard',
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo .

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft

Zegen

Na gesproken amen zingen we: Opwekking 798

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

7. O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stopt
dan draagt mij uw muziek

Gebeden

Collecte voor:

- 1^e rondgang: Brugdienstwerk
- 2^e rondgang: Kerk en eredienst

PraiseMen5 zingt tijdens de collecte: Licht Aan (Schrijvers voor gerechtigheid)

Deze dingen wil God graag:
leer van arme mensen houden,
neem de lasten van hun schouders,
open hun gevangenis vandaag.

Refrein:

Dan gaat het licht aan
en God gaat altijd met ons mee:
Hij zal ons horen,
Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan
om ons heen.

Deze dingen wil God graag:
deel je eten met een ander,
vul zijn uitgestoken handen,
zorg dat niemand honger heeft vandaag.

Refrein

Dan wordt het dag, dan gaan we op weg,
het goede nieuws reist met ons mee.
Wie ons ontmoet, komt tot zijn recht
het licht van God schijnt om ons heen.

4. Al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt

6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
Gaat nog die naam mij voor.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Refrein

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Refrein

Stil gebed, onze hulp en groet We gaan zitten

We zingen: Lord, I need You

Lord, I come, I confess
Bowing here I find my rest
Without You I fall apart
You're the One that guides my heart

Refrein

Lord, I need You, oh, I need You
Every hour I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You

Where sin runs deep Your grace is more
Where grace is found is where You are
Where You are, Lord, I am free
Holiness is Christ in me

Refrein

So teach my song to rise to You
When temptation comes my way
When I cannot stand I'll fall on You
Jesus, You're my hope and stay

Refrein 2x

PraiseMen5 zingt: Psalm 16 (Psalmen voor nu)

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten
Maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij
U houdt mijn hele leven in uw handen
En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn

Gebed

We zingen: opwekking 760

U hoort mij als ik bid,
verdrijft mijn duisternis.
Al vliegt de nacht mij aan,
het daglicht breekt zich baan.
Wie vrees ik nog?

U trapt de vijand plat
onder mijn voeten, God.
Al valt de strijd mij zwaar,
U bent mijn schild en zwaard.
Wie vrees ik nog?

Refrein:

Ik weet wie voor mij uit gaat
en standhoudt achter mij:
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.
De Heerser van de eeuwen,
U bent een vriend van mij!
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.

Mijn kracht is in uw naam,
de naam die redden kan.
O God, die mij bevrijdt,
U overwint altijd!
Wie vrees ik nog?
Wie vrees ik nog?

Refrein

Geen wapen van de vijand houdt stand.
U houdt de wereld in uw hand.
Ik houd mij vast aan wat U belooft; -2x-
U bent trouw, Heer.
U bent trouw, Heer.

U bent trouw, Heer.

Refrein (2x)

God van de hemellegers, U voert de strijd voor mij.

Ellen Veldkamp leest met ons uit de Bijbel:

Job 2 vers 11 t/m 13

11 Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma, hoorden van de ramspoed die hem had getroffen, en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar, en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. 12 Toen ze Job vanuit de verte zagen herkenden ze hem niet, en ze barstten uit in luid geweeklaag, ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd. 13 Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed.

Johannes 15 vers 12 t/m 17

12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Korte overweging met als thema: "Vriendschap"

We zingen: Lied 512 (NLB)

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2. Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.