

Eerste impressie

“...zo is de HEERE rondom Zijn volk...”



Een jaar geleden hadden we dit niet gedacht: dat we nu op een bank in een huis in Jeruzalem een nieuwsbrief zouden schrijven.

Er is heel wat aan vooraf gegaan. Een weg van zoeken en bidden. En ook een weg van gaan in opzien en vertrouwen.

Wat zijn we stil en verwonderd als we terugdenken aan de uitzenddienst. Het Woord ging open, God was er met Zijn zegen en Hij gaat ook mee; ook als er teleurstelling en aanvechting komen. Dan mogen we kijken naar de heuvels om ons heen en geloven: 'zo is de HEERE rondom Zijn volk'!

Na zo'n prachtige zondag loop je vervolgens op maandag de hele dag te draven in huis om maar liefst twaalf koffers te pakken, de laatste rommel naar de kringloop te brengen en de nodige lieve mensen te groeten.

Dinsdagmorgen gaat de wekker al vroeg. Opa en oma komen aanrijden met een busje waar alles en iedereen in past. Vervolgens gaat het richting Eindhoven. Het inchecken en de vlucht verlopen erg voorspoedig. In het donker komen we rond half negen lokale tijd aan in ons huis. Het voelt onwerkelijk: dit is nu ons thuis. We kruipen snel onder de wol.

De volgende dag word je wakker in een leeg huis, in een heerlijke wijk. Even een hapje eten en lopend naar de winkels. Leuk om de buurt te verkennen. We lopen ook al langs de school van de kinderen. Bij de kinderen leidt het tot een stukje spanning; de vragen borrelen boven: Hoe is het daar? Vanaf wanneer mogen we naar school? Deze verhuizing en zeker de overgang van een christelijke Nederlandse school naar een seculiere Joodse school vraagt heel wat van de kinderen. Ze laten lieve vriendjes achter en moeten nieuwe letters en een nieuwe taal leren. We zullen ze, nog bewuster, elke dag in Gods handen moeten overgeven.

Vanaf hier allemaal heel hartelijk bedankt voor de grote betrokkenheid. En juist ook het biddend om ons heen staan (geniet ook van de pitabroodjes).

Dankt u met ons voor de prachtige dienst en de goede reis? En wilt u bidden voor kracht en wijsheid in alle kleine en grote dingen die op ons afkomen? En vooral ook dat de kinderen goed door al deze grote veranderingen heen mogen gaan. Shalom!