



eenheid in verscheidenheid

HERVORMD KAMPEN OP WEG
NAAR DRIE WIJKGEMEENTEN

WIJK B



*“Maar wie drinkt van
het water dat Ik hem zal
geven, zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik
hem zal geven, zal in hem
een bron worden van wa-
ter dat opwelt tot in het
eeuwige leven.”*

JOHANNES 4:14

ontwerp: Henriëtte Alexander

Leven en geven vanuit de Bron



*Luisterend naar het Woord van God willen wij,
in de lijn van de Reformatie, een belijdende,
lerende, dienende en getuigende gemeenschap zijn.
Met verlangen zien we uit naar de wederkomst
van Jezus Christus.*

De kwartiermakers tot dusver voor deze wijk:

Joop Sollie, Kees van Garderen, Martin Heideveld, Riet de Fijter,
Anton Verburg, Mark van Persie, Jan Kees van der Hart, Gerrit-Jan
Kattenberg, Henrike Stoffer, Gerdien Aalberts, Gerrit Teune, Jan Erik
Huls, Jacomien van Dijk, ds Frits van Santen, ds Jan Harteman

Aan deze identiteitsgemeente worden toegevoegd wie geen

keuze maakten in de geografische wijken: Binnenstad, Zuid,
Bovenbroek en Onderdijks en de huizen Amandelboom en Myosotis

Belijdenis

*U bent de God Die roept,
mijn hart en leven zoekt,
Die mij gevonden heeft;
het eeuwig leven geeft.*

*Als aan U toegewijd,
mijn hart en mond belijdt;
Ja, Jezus is mijn Heer';
dan kniel ik voor U neer.*

*Ik heb jou gekozen,
opgedragen om Mijn weg te gaan,
in Mij blijvend vrucht te dragen,
ga dan in Mijn Naam.*

Tekst: Hans Maat

*Een verhaal voor mensen die vragen hebben
en zoeken naar de weg van God, om hun oor te
luisteren te leggen bij de wijkgemeente.*

Een jood komt bij een rabbi en zegt: "Ik zou graag bij u komen en uw leerling zijn." De rabbi antwoordt: "Goed, dat kun je, maar ik stel een voorwaarde. Je moet mij antwoord geven op een vraag: Heb je God lief?". De leerling wordt bedroefd en kijkt peinzend. Hij zegt: "Liefhebben, dat kan ik eigenlijk niet beweren." De rabbi spreekt vriendelijk: "Goed, als je God niet liefhebt, verlang je er dan naar Hem lief te hebben?" De leerling overlegt een ogenblik met zichzelf en zegt dan: "Soms bespeur ik het verlangen om Hem lief te hebben best duidelijk, maar meestal heb ik zoveel te doen, dat het verlangen ondergaat in het leven van alledag." De rabbi aarzelt, en zegt vervolgens: "Als je het verlangen God lief te hebben niet zo duidelijk bespeurt, verlang je er dan naar het verlangen te hebben om God lief te hebben?" Dan klaart het gezicht van de leerling op. Hij zegt: "Precies, dat heb ik. Ik verlang ernaar het verlangen te bezitten om God lief te hebben." De rabbi antwoordt: "Dat is genoeg. Je bent op weg."

Leen ons je oor!



onze gemeente in 2020

"Ik vind het zo bijzonder dat ik weer graag naar de kerk ga. Het is Gods trouw dat Hij mij heeft vastgehouden." Het is het jaar 2020 en aan het woord is Bert, 48 jaar, werkzaam bij de gemeente als ambtenaar bij burgerzaken. Hij is getrouwd met Marianne en ze hebben samen drie kinderen.

Wat is er gebeurd?

"Een aantal jaren geleden was ik teleurgesteld in de kerk. Ik voelde me niet zo thuis. Ik ervoer de gemeente als los zand. De ene dienst zat je in de Broederkerk en de andere dienst in de Bovenkerk. Ik miste een groep mensen die je iedere keer zag, waarmee je een gemeente vormde. Ik dacht wel

eens: Als ik een maand wegblijf, dan heeft niemand het door. Dat kan toch niet! Ik miste de warmte van het gemeente-zijn."

Maar wat is er dan veranderd, Bert?

"Nou, we moesten van vijf naar drie wijken. Ik dacht: Dit komt nooit goed, we raken mensen kwijt en er verandert toch niets. Maar er is écht iets veranderd. En dat vind ik een wonder van God."

Wat gebeurde er?

"Veel, en eigenlijk niet zoveel. De belangrijkste verandering is voor mij dat we als gezin nu twee keer per zondag naar hetzelfde gebouw gaan en ik daar steeds dezelfde mensen ontmoet. We worden

bij binnenkomst hartelijk begroet en je merkt dat iedereen betrokken is op elkaar. De boodschap is nog steeds hetzelfde, maar er is nu meer verband tussen de zondagse erediensten en de activiteiten door de week. De leerdiensten over de Nederlandse Geloofsbelijdenis zijn inhoudsvol. En de kring waar ik met mijn vrouw naar toe ga is een hechte groep, waarin we het geloofsgesprek waardevol vinden. Ik hoor ook van mijn collega's dat onze gemeente nu zichtbaar is in Kampen."

Bert, in één woord, wat is het geheim tot deze omslag?

Gebed!



*"Iedereen in de gemeente
is erg betrokken op elkaar"*

Interviews

WILLEM (68) gaat al zijn hele leven naar deze kerk en is jaren ouderling geweest.

Er gaat nogal wat veranderen in onze gemeente, hoe kijk je daar tegenaan?

“Dat vind ik niet makkelijk. Ik voel me wat ontheemd nu het vertrouwde van voorheen op lijkt te houden. Aan de andere kant ben ik nuchter; God en Zijn Woord blijven.
Ik heb er vertrouwen in, want in Hervormd Kampen hebben we al lang geleden geleerd dat we allemaal bij elkaar horen.”

En de toekomst?

“De Kerk wereldwijd heeft rijke geestelijke schatten. Ik vind het fijn dat daar oog voor is bij de nieuwe wijkgemeente. We mogen samen herontdekken wat Gods beloften zijn; welke genade, ruimte, rijkdom en blijdschap er is in het Evangelie! Als ik daarbij de grote betrokkenheid van onze jongeren zie, heb ik goede moed voor de toekomst. Uiteindelijk is de kerk van onze God. Bovendien is de prediking van zonde en genade onveranderd. Daar moeten we het allemaal van hebben. De Heere is goed!”

GERRIT (40) EN ANS (38) hebben twee kinderen en voelen zich erg thuis in de wijkgemeente. Daarom zijn ze actief betrokken in het gemeentewerk.

Wat vinden jullie van onze gemeente?

“Onze wijkgemeente is een levende en lerende gemeenschap, warm en betrokken op elkaar. We vinden het fijn dat we een stevige preek horen die lijnen trekt naar het alledaagse leven. Wij voelen ons verbonden met de Reformatie, en zijn christen vandaag.”

Vindt iedereen dat binnen jullie gezin?

“Ja, want er wordt in de dienst rekening gehouden met ouderen, (jong)volwassenen en kinderen. En er is voor

iedereen wat bij. Zo bezoekt onze jongste de nevendienst en is onze oudste blij dat de predikant ook haar als puber regelmatig bij de preek betreft.”

En naast de diensten?

“Wij zijn actief in het kringwerk en spreken samen met andere ouders over bijvoorbeeld opvoeding en media. Onze kinderen bezoeken de zondagsschool, catechese, verenigingen en clubs. De oudste vindt het leuk om met haar vrienden af en toe een klus te doen voor het jeugddiaconaat.”

ARJAN (14) zit samen met zijn ouders en broertje in deze gemeente. Hij vindt de kerk leuk en is blij dat hij daar vrienden heeft.

Wat vind je van de gemeente?

“Best wel oké eigenlijk. Ik vind het fijn dat we iedere zondag naar dezelfde kerk gaan. Dan zie ik mijn vrienden weer.”

En de preek?

“Als de preek te lang duurt, dwaal ik vaak af met mijn gedachten. Soms gebruikt de dominee wel leuke voorbeelden, dan snap ik het beter.”

En zingen?

“Dat doe ik niet heel graag, mijn stem wil niet goed meedoen.”

Waarom ga je eigenlijk naar de kerk?

“Omdat het van mijn ouders moet... nee, geintje.

Omdat God dat wil, zonder God leven is niet goed en in de kerk hoor je over Hem.”

En catechisatie?

“We hebben nu een gaaf boekje met leuke teksten en plaatjes. Af en toe kijken we naar korte filmpjes en praten we er over.”

Tienerclub?

“Het is best leuk, mijn vrienden gaan ook. We lezen uit de Bijbel en praten er over. Het kamp is te gek, de leiding is super. Leuk dat ik ze in de kerk zie.”

Wat geloven en belijden wij

Voor onze wijkgemeente is Gods Woord de basis. Daarop mogen wij persoonlijk en als wijkgemeente staan en daaruit leven wij. De Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest maakt Zich in de Bijbel aan ons bekend. Hij spreekt tot ons en wij luisteren.

Jongeren en ouderen moeten de Bijbel kunnen lezen in een begrijpelijke vertaling die toch dicht bij de grondtalen van de Bijbel blijft. De Bijbel kan op allerlei manieren gelezen worden. Als wijkgemeente weten we ons verbonden met de gelovigen uit voorgaande eeuwen, met name uit de Vroege Kerk en de Reformatie. De belijdenissen* van de gelovigen uit die tijd zijn ook vandaag een hulpbron en richtlijn voor ons geloofsleven. Zij verwoorden het diepe genadekarakter van het Evangelie, het gezag van de Bijbel en het belang van een persoonlijk geloof. Wij geloven en belijden dat God trouw is aan Zijn verbond met Israël en de Gemeente. God gaf Zijn Zoon Jezus Christus. Hij heeft met Zijn bloed voor al de zonden van de gelovigen volkomen betaald. Hij overwon de dood. Daarom mogen wij met Hem eeuwig leven. De trouw van God komt voor ons tot uiting in de gave van de Heilige Geest. Hij vernieuwt ons leven, leidt ons, geeft ons blijdschap, kracht en troost.

“Als wijkgemeente maken we deel uit van het wereldwijde Lichaam van Christus”

Als wijkgemeente maken we deel uit van het wereldwijde Lichaam van Christus. Wij belijden samen: ‘Jezus is Kurios’ (Jezus is Heere).

** Bij deze belijdenissen denken we aan de Apostolische Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius. Drie belijdenisgeschriften uit de periode van de Reformatie zijn de Dordtse Leerregels, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus.*

Eredienst en Sacramenten

God roept Zijn gemeente samen om, als onderdeel van het Lichaam van Christus, Hem te ontmoeten. In deze samenkomst klopt het hart van de wijkgemeente; Gods Woord staat centraal. In de eredienst wordt de hele wijkgemeente, jong en oud, door Gods Woord en Geest aangesproken.

Wij geven onze diensten vorm en inhoud in lijn met de lange, reformatorische traditie. Dit komt onder andere tot uiting in een eenvoudige, heldere liturgie. Wij erkennen dat we zondaren zijn en verwachten alles van God. Daarom belijden we in iedere dienst dat onze enige hulp en verwachting van God komt. Hij is de Bron van ons leven. De preek roept op tot geloof in en bekering tot de Drie-enige God. Ook worden we onderwezen in het geloof en opgeroepen te leven naar Gods wil. De preek geeft handvatten voor praktische toepassing in het dagelijks leven. Dat kunnen en hoeven we niet in eigen kracht te doen. Aan wie gelooft in Christus is de Heilige Geest gegeven. Hij geeft het nieuwe leven in ons vorm, zodat wij Jezus Christus zichtbaar maken in deze wereld.

“In iedere dienst belijden we dat onze hulp en verwachting van God komt”

In de eredienst bidden we voor en met elkaar en voor de wereld. Loflied en verootmoediging krijgen een eigen plaats. In verbondenheid met Israël zingen wij psalmen in verschillende berijmingen. Daarnaast zingen we op kerkelijke feestdagen en in een aantal overige erediensten liederen die hun oorsprong vinden in de Bijbel. Tot versterking van ons geloof en als teken en zegel van Gods verbond en trouw bedienen we de sacramenten. Wij dopen de kinderen van gelovige ouders, en volwassenen die tot geloof zijn gekomen. Wij gedenken het lijden en sterven van Christus in de viering van het Heilig Avondmaal. Zo ervaren we de gemeenschap der heiligen.

Dienen en getuigen

Jezus Christus zet ons in beweging om van God te getuigen (Mattheüs. 28:19). De Heilige Geest vervult ons met Zijn liefde, waardoor wij van Gods genade mogen en willen getuigen aan de ander. De verkondiging roept ons op bewogen te zijn met mensen binnen en buiten onze wijkgemeente. Wij zien dit terug in het pastoraat en verschillende diaconale en missionaire activiteiten als vruchten van de Heilige Geest.

Dienen wordt werkelijkheid door samen vreugde en verdriet, hoop en zegen te delen. Wij bidden voor elkaar, de wereldwijde kerk, de wereld en de schepping. We gebruiken onze gaven en talenten tot Gods eer, opbouw van de gemeente en uitbreiding van Gods koninkrijk. Ambtsdragers en bezoekerskringen zoeken de gemeenteleden thuis op. Extra aandacht is er voor (chronisch) zieken en ouderen. Onze jongeren geven het dienen handen en voeten door bijvoorbeeld mee te doen aan het jeugd diaconaat: zij bezoeken regelmatig ouderen vanuit het project ‘Jong bezoekt oud’. We steunen onder andere de voedselbank en helpen onze partnergemeente Harul. Ontmoeting en betrokkenheid zijn belangrijke aspecten in onze wijkgemeente. Speciale aandacht hebben we voor gasten en nieuwe gemeenteleden. Mensen die tot onze wijkgemeente behoren en nauwelijks meelevens, proberen we vast te houden.

“Ontmoeting en betrokkenheid zijn belangrijke aspecten in onze wijkgemeente”

Op stille zaterdag delen we rozen uit aan de inwoners van onze stad. Voor hen die de zondagse erediensten niet (meer) bezoeken, organiseren wij de zogeheten ‘Stroomdaldiensten’ in de wijk Onderdijks. Samen met de zendingorganisaties GZB & IZB en het missionaire wijkplatform zijn we actief betrokken bij verschillende projecten binnen en buiten de wijkgemeente, bijvoorbeeld de internationale diensten. Wij ondersteunen zendingswerkers die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden. Zo mogen wij als wijkgemeente Gods liefde weerspiegelen door binnen en buiten de gemeente te dienen en van Hem te getuigen.

Levenslang leren

De omgang met de Bijbel vraagt in heel ons leven gehoorzaamheid, volharding en trouw. Leerling-zijn kenmerkt alle gelovigen. Zo blijven we leren op alle terreinen van het leven over de Drie-enige God en Zijn Koninkrijk.

Centrum voor het leren zijn de zondagse kerkdiensten. De middagdienst heeft in het bijzonder een lerend karakter*. Ook in de week gaat het leren door. Dit begint bij persoonlijke stille tijd. Op kringen, clubs en catechisatie ontmoeten we elkaar. Zo helpen wij in de omgang met de Bijbel elkaar op te bouwen in het geloof en Jezus na te volgen. Er zijn Bijbelkringen, groothuisbezoek, kringen voor specifieke doelgroepen (huwelijk, doop, opvoeding) en over bepaalde thema’s (geloof, kerk, samenleving, literatuur). Clubs en verenigingen zijn er in verschillende leeftijdsgroepen voor onderlinge ontmoeting en Bijbelstudie.

“In de omgang met de Bijbel helpen we elkaar Jezus te volgen”

Kinderen en jongeren horen helemaal bij de gemeente. Jezus zegt immers: “Laat de kinderen tot Mij komen.” Voor de kinderen is er nevendienst, zondagsschool en zijn er kinderclubs. Voor de jongeren is er (mentor)catechese, tienerclubwerk, de jeugdvereniging en het 20+ netwerk. Om de ouders te ondersteunen bij de geloofsofvoeding zijn er opvoedingskringen. Alle activiteiten zijn erop gericht om de jongeren te leren wat het betekent dat zij gedoopt zijn. Als wijkgemeente willen we de jongeren helpen om gaandeweg te ontdekken en ervaren dat God hen liefheeft en aanvaardt. We zien de openbare geloofsbelijdenis als een wezenlijke stap op de levensweg van een christen.

** Behandeld worden o.a. Heidelbergse Catechismus en Nederlandse Geloofsbelijdenis.*