

‘Langzaam bouwt zich iets van contact op... We zijn benieuwd waar hieruit kan groeien...’



Lieve familie en vrienden,

Nora in Nederland!

Nog maar kort geleden waren we in Nederland. Nu zijn we weer thuis in Rostock. En dat is goed. We hebben een fijne week achter de rug met als hoogtepunt de doop van Nora in Veenendaal. Bijzonder om zoveel bekenden weer te zien. Het was een warm bad. We hebben er bewust voor gekozen Nora te laten dopen in de Westerkerk, omdat we geloven dat we deel zijn van de Westerkerk en in die hoedanigheid ons werk in Rostock doen. En daar hoort de doop helemaal bij. Bemoedigend om te weten dat God ons al opzoekt voordat we kunnen praten en nadenken.

Met Nora gaat het goed. Ze groeit erg hard en lacht veel. Het is een ontspannen baby. Dat is voor ons als ouders ook ontspannend. En dat maakt dat we als jong gezinnetje onze draai goed vinden. Jorine en Nora gaan samen naar een Krabbelgroepje (Letterlijk: kruipgroep) in het buurtcentrum hier in de wijk; een jonge moeder- en babygroep. Daar leren we Duitse kinderliedjes en proberen we in contact te komen met andere moeders. Leuk om te merken dat Evershagen dan weer niet zo groot is; je komt elkaar tegen op straat of bij de kinderarts.

Contacten leggen

Daarnaast heeft Jorine actief contact met een groep jonge moeders die ze via het zwangerschapszwemmen kent. Na een aantal keren zwemmen heeft ze voorgesteld om met elkaar te gaan koffiedrinken. Enthousiast werd dit initiatief opgepakt. Ze ontmoeten elkaar nu iedere week. Ook hiervan hopen en bidden we dat de



Doop van Nora in Nederland

contacten verdiept worden. Verbaasd waren we, toen we hoorden dat alle moeders uit deze groep hun kinderen laten dopen. Jorine probeerde te ontdekken waarom, maar de antwoorden kwamen niet echt verder dan; “Dat hoort erbij.” “dat wil je je kind niet onthouden”.

Gerrit voetbalt iedere week op straat. Bewust op een open, overzichtelijk voetbalveldje en nooit als enige volwassene. Vertrouwen krijg je hier niet zomaar. Dingen om rekening mee te houden. Het is een prachtige manier om wat te doen in de wijk. Kinderen, tieners en ouders zijn hier blij mee. Er gebeurt wat! En zo bouwt zich langzaam iets van contact op. We zijn benieuwd wat hieruit kan groeien...

Leren van anderen

Daarnaast bestaat ons werk nog uit taal- en cultuurstudie. We proberen te ontdekken hoe men in de DDR precies omging met groeps cultuur, religie, kerk, geloof, opvoeding, schoolsystemen en relaties. Hoe jij en je ouders opgevoed zijn, heeft veel betekenis voor hoe je nu denkt en dingen doet. Want hoe kan dat nou, dat al die moeders van het zwangerschapszwemmen, die hebben geleerd dat je geloof niet nodig hebt, toch hun kinderen laten dopen? Hoe kan het dat mensen in Rostock, die niet in God geloven, naar de kerk gaan met kerst? Hoe kan het dat de ark van Aad Peters met Bijbelverhalen in Rostock twee jaar geleden 20.000 bezoekers trok (terwijl in andere steden het bezoekersaantal op een derde hiervan lag) ? Hoe is de rol van religie precies? Na een half jaar hier leven begrijpen we dit (nog) niet. We zijn blij en dankbaar, dat er meerdere missionaire projecten in Plattenbauwijken in onze deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn. Zo werken ECM-collega's van ons in Schwerin. We hebben hen bezocht en mogen leren van hun vragen en leerprocessen. Na zes jaar pionieren is er een combinatie van buurtfeest en christelijke viering op straat ontstaan. Samen met de mensen in de wijk organiseren ze dit. En meedoen zorgt ervoor dat mensen het ontdekken. Het is dus niet vóór de wijk, maar mét de wijk. En dat kan alleen als je vertrouwen krijgt.

Binnenkort hopen we een ander project te bezoeken op het eiland Rügen. Zo proberen we te ontdekken wat anderen geleerd hebben. Je hoeft het wiel natuurlijk niet twee keer uit te vinden!

European Christian Mission
mei 2016

nieuwsbrief

GERRIT & JORINE van DIJK IN DUITSLAND



TFT stelt zich voor

Ik heet Klazien ten Brinke - de Graaf, ben sinds 1981 getrouwd met Arend. Na Kollum en Heemstede zijn we in 1986 in Veenendaal gaan wonen. We mochten drie kinderen krijgen die hun eigen weg in het leven hebben gevonden. Ik ben werkzaam als coördinator voor stichting VPTZ Berkenstein in Veenendaal. De stichting heeft een hospice en er worden vrijwilligers in de terminale thuis-situatie ingezet. We leven sinds 1986 mee met de Westerkerkgemeente en wonen ook in de Westwijk.

We zetten onze gaven in en één daarvan is lid zijn van de TFT, met als 'specialisatie' communicatie en (duo-) secretariaat. Ik vind het fijn en verheugend dat God Gerrit en Jorine wil gebruiken in het Duitse deel Zijn Koninkrijk. God gaat Zijn ongekende gang, Hij is trouw! In Veenendaal en Rostock.

Jorine wil gebruiken in het Duitse deel Zijn Koninkrijk. God gaat Zijn ongekende gang, Hij is trouw! In Veenendaal en Rostock.

Dankpunten:

- In april hadden we een conferentie van ECM. Dank voor de goede tijd met andere zendingswerkers en toerusting op meerder fronten.
- Dank voor de week in Nederland rondom de doop van Nora. Fijn om weer in de Westerkerk te zijn en vrienden en familie te ontmoeten.

Gebedspunt

- We willen graag verbinding leggen met het buurtcentrum en de jeugdclub in Evershagen, maar je kunt hier niet 'even binnenlopen' of 'gewoon bellen.' Bid dat God ons contactkansen geeft, zodat we onze bijdrage aan het stadsdeel kunnen leveren en met meer mensen contacten kunnen leggen.



Bij evangelisatieactie in Schwerin

Verbinding leggen

We hopen in onze wijk contact te krijgen met de sociale instanties. Er is een buurthuis (waar Jorine en Nora naar de krabbelgroepje gaan) en een jeugdclub. We hopen dat we via hen meer ingang in de wijk kunnen krijgen. Alles gaat hier via-via. Altijd is het warme overdracht. We kunnen dus niet binnenlopen en vragen wat we kunnen doen; het moet een beetje ontstaan. Dit is een gebedspunt voor ons. Dat we de juiste ingangen krijgen, zodat we breed contacten kunnen leggen in het stadsdeel. En onze contactenkring kunnen verbreden. We hopen dan mét de mensen iets op te bouwen. En we zijn benieuwd hoe God ons leidt.

De nood is groot. Pas hoorden we nog dat de kinder- en jeugdgroepen de hoeveelheid aanvragen van kinderen uit moeilijke gezinsomstandigheden niet aankunnen. Alcoholisme,

mishandeling en misbruik zijn echt een probleem. En dit wordt van generatie op generatie overgedragen... De Duitse overheid investeert echt wel in sociaal werk en de politiek doet ook wel het een en ander, maar is toch niet écht aanwezig in wijken zoals die van ons. We hopen dat ons werk hier deze gezinnen kan bereiken en dat God door Zijn Geest verandering geeft.

Liebe Grüße,

Gerrit en Jorine



Krabbelgruppe - Jorine's babygroepje



De voetbalplaats in Evershagen

COLOFON

Gerrit en Jorine van Dijk zijn in samenwerking met GZB en ECM Nederland uitgezonden naar Duitsland. In Rostock werken zij in een gemeentestichtingsproject met een lokale kerk. De uitzending van Gerrit en Jorine wordt mede mogelijk gemaakt door de hervormde gemeente Veenendaal. U kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds G&J van Dijk" Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.



www.gerritenjorine.nl

gzb
geloven gaat verder

GZB - Postbus 28 - 3970 AA
Driebergen - 0343-512444

ecm
het Evangelie voor Europa

ECM-Nederland - Postbus 861 -
7400 AW Deventer - 0570-637537
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl