



# EEN GOED GESPREK

HET OPEN HOF  
WESTERKERK/WIJK A  
DE BRON

PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING 2018/2019  
PKN KAMPEN/IJSSELMUIDEN

Voorblad Emmaüsgangers  
Ada Schreurs

# PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING 2018-2019

Met trots presenteren wij het programma van Vorming & Toerusting voor het seizoen 2018-2019. Het aanbod van activiteiten is opnieuw groot en gevarieerd. In een prachtig en overzichtelijk jasje!

Al vanaf 1984 biedt Vorming en Toerusting u een heel gevarieerd programma. Begonnen als kleine commissie vanuit de Gereformeerde kerken in Kampen, zijn we nu een hele brede organisatie. De commissie werkt namens een aantal protestante gemeentes in Kampen en IJsselmuiden. Ook met de Rooms Katholieke Parochie Thomas à Kempis werken wij samen.

Wij streven ernaar onderwerpen aan te bieden op het gebied van: Bijbel en theologie, kerkelijk leven, spiritualiteit, maatschappelijke ontwikkelingen, kunst & filosofie.

Het komend jaar staan de activiteiten in het jaarthema van de PKN: "**Een goed gesprek**". Dat we in de ontmoeting met elkaar en de ander mogen groeien en leren.



## Aanmelden:

Ons programma kunt u ook vinden op de website:

**[www.ventkampenijsselmuiden.com](http://www.ventkampenijsselmuiden.com)**

We zouden het op prijs stellen als u zich via deze site digitaal aanmeldt.

- U krijgt een mail ter bevestiging en het verzoek het bedrag over te maken op de rekening NL35 INGB 000 5782724 t.n.v. Commissie Vorming en Toerusting.

- Inschrijving geldt voor één persoon. Voor ieder volgend persoon zal een nieuw account aangemaakt moeten worden en de hele procedure herhaald.

- Voor diegenen die zich niet digitaal aanmelden, is een los aanmeldingsformulier bijgevoegd. Dit ingevulde formulier kunt u in een gesloten enveloppe, met de bijdrage voor de kringen, bij één van de personen, vermeld op het formulier, inleveren.

- Graag aanmelden voor maandag **17 september**.

### Hoe verder?

Tenminste enkele dagen voor het begin van de kring, waarvoor u zich hebt opgegeven, krijgt u een uitnodigingsbrief met de deelnemerslijst. Als een kring niet doorgaat, wordt dat zo spoedig mogelijk meegedeeld. Het bedrag krijgt u dan terug betaald.

We hopen dat u wordt aangesproken door het programma 2018-2019 en zien uw aanmelding graag tegemoet.

**Commissie Vorming en Toerusting  
PKN Kampen/ IJsselmuiden**





## DE BIJBEL VAN KAFT TOT KAFT

De Bijbel is misschien wel het meest gelezen boek. Maar heb je de Bijbel al eens helemaal gelezen van kaft tot kaft? Met ruim 70 deelnemers zijn we begin december 2017 begonnen aan de Leeskring 'Bijbel van kaft tot kaft'.

WIE DAT WIL KAN ALSNOG MEE GAAN LEZEN !!!

Een speciaal opgesteld leesrooster voert ons in 3 jaar tijd door de bijna 2000 bladzijden van de Bijbel. Het rooster houdt rekening met vakanties (10 weken per jaar) en gaat uit van 6 dagen lezen in de week. Per dag zijn dat 2 à 3 bladzijden (5 à 10 minuten). Iedere week lezen we in het Oude en in het Nieuwe Testament. Ook de Deuterocanonieke boeken komen aan bod. Om leeservaringen uit te wisselen en elkaar te bemoedigen komen we iedere maand op een ochtend of avond bijeen in het Open Hof.

WEES WELKOM BIJ DE KRING!!!

<b>Data</b>	Woensdag 19 sep; 17 okt; 14 nov; 12 dec; 16 jan; 13 feb; 27 mrt; 24 apr; 22 mei; 19 juni
<b>Plaats</b>	Het Open Hof
<b>Tijd</b>	10.00-11.30 en 20.00-21.30
<b>Gespreksleider</b>	Ds. Kasper Jager
<b>Bijdrage</b>	geen kosten



## BIJBELKRING OVER DE TEMPEL

In een serie van 10 Bijbelstudies willen we ons verdiepen in teksten die gaan over de Tempel. De Tempel in Jeruzalem is een rode draad in de hele Bijbel. Voor de Kerst lezen we teksten over de Tempel uit het Oude Testament, na de Kerst uit het Nieuwe Testament. Al deze teksten samen geven ons een verrassend doorkijkje in de blijde boodschap van het evangelie.

<b>Data</b>	Woensdagavond 19 sep; 3 en 17 okt; 14 en 28 nov; 9 en 23 jan; 6 en 20 feb; 6 mrt
<b>Plaats</b>	Westerkerk
<b>Tijd</b>	19.30-21.30 uur
<b>Gespreksleider</b>	Ds. Wilbert Dekker
<b>Bijdrage</b>	geen kosten



## HET JOHANNES-EVANGELIE OVER IDENTITEIT IN CHRISTUS

Identiteit is een belangrijk thema geworden: wie ben je? In de Bijbel is de verbondenheid met Jezus Christus en het delen in wie hij is, een belangrijke bron van de identiteit van een christen. Zowel in de brieven van Paulus als in het evangelie en de brieven van Johannes wordt dit duidelijk: wie we zijn, wordt bepaald door de eenheid met Christus. Daarover is veel te zeggen (zie mijn boek *Leven in Christus*, Franeker 2017).

Tijdens deze workshop richten we ons speciaal op het evangelie van Johannes. Het zal gaan over vragen als: Hoe komt in het Johannes-evangelie de thematiek van 'in Christus zijn en blijven' naar voren? Wat wordt daarmee bedoeld? En hoe doe je het zelf in de praktijk, in Christus zijn en blijven?

Dr. Hans Burger is Universitair docent systematische theologie, Theologische Universiteit Kampen

<b>Datum</b>	Donderdag 27 september
<b>Plaats</b>	Westerkerk
<b>Tijd</b>	20:00 uur
<b>Gespreksleider</b>	Dr. Hans Burger
<b>Contactpersoon</b>	Greetje Duitman
<b>Bijdrage</b>	€5,-



## PROTESTANTISME IN KAMPEN - WANDELING

Kampen kent een dynamische geschiedenis. In de late Middeleeuwen een Hanzestad die zich kon meten met Amsterdam; in de Reformatietijd verschoven van remonstrants naar contraremonstrants; in de vroege 20e eeuw een van de relatief weinige middelgrote steden in Nederland die een substantiële christelijke arbeidersbevolking behielden. Verschillende werelden raakten elkaar, binnen de beperkte ruimte van de (zeewerende!) stadswallen: de militairen van het garnizoen, van juffrouw Hendriks bij de brug maar evengoed van de liberale Kamper Courant en de Schouwburg; met een joodse gemeenschap, calvinisten van diverse kleur; de Theologische School in de Oudestraat; nonnen in habijt naast de Buitenkerk, en op dat alles kritisch commentaar van vrijdenkers als “meester Chris” en W.F. Hermans.

Beschrijvingen van dit bonte geheel zijn er vele. We zoeken de verhalen terug, wandelend tussen Nieuwe Toren en Boventoren.

<b>Datum</b>	Zaterdag 29 september
<b>Start</b>	Koornmarkt
<b>Tijd</b>	14.00 uur
<b>Gespreksleider</b>	Gert van Klinken; docent kerkgeschiedenis PThU Amsterdam
<b>Contactpersoon</b>	Betsy Leidekker
<b>Bijdrage</b>	€5,-





## IDA GERHARDT EN KAMPEN

Ida Gerhardt en Kampen horen bij elkaar, zoals Gerhardt hieronder ook zelf verwoordt:

*“...Na dat avontuur liep ik, doodmoe maar zonder haast, de brug over, en zag nog juist het Kamper treintje weggaan. Niet tot mijn spijt. Ik zette mij op de bank van het stationnetje en keek op Kampen uit. Daar lag het nu, die prachtige kleine IJssel - stad waar ik zou mogen wonen en werken.*

*Niemand zal het geloven, maar ik heb nog tweemaal een treintje laten gaan. Hier was de plek waar ik zou mogen beginnen, als docent en als auteur, en ik kon van die aanblik niet genoeg krijgen.” (Ida Gerhardt)*

De eerste ochtend wil ik met de deelnemers kijken naar de meest tastbare relatie tussen Ida Gerhardt en Kampen. En wat vinden we van haar (Kamper) leven terug in de gedichten?

De tweede ochtend gaan we op een intensieve manier verder met het werk van Gerhardt en lezen en bespreken we met name gedichten waarin het geloof van Gerhardt naar voren komt. Wat zeggen de gedichten ons? Wat is onze reactie daarop?

<b>Data</b>	Donderdag 4 en 11 oktober
<b>Plaats</b>	Het Open Hof
<b>Gespreksleider</b>	Elsje Frouws, neerlandica
<b>Tijd</b>	10.00-11.45 uur
<b>Contactpersoon</b>	Janna Bakering
<b>Bijdrage</b>	€7,50



## **BIJBELKRING RONDON EFEZE-BRIEF**

De brief aan de Efeziërs is één van de brieven van de apostel Paulus. Hij zat in de gevangenis toen hij deze brief schreef. De nadruk ligt op dat Christus het hoofd van de kerk is. De kerk is één. De hoofdstukken 1 - 3 zijn vooral lerend van inhoud en de hoofdstukken 4 - 6 kent oproepen tot een christelijke levensstijl. De kerk is het lichaam van Christus. Er is eenheid van Joden en heidenen door het kruis van Christus. Hij mag het leven van de lezers beheersen. Er is een oproep om ons leven rein te houden. De liefde is de vrucht van de gemeenschap met Christus. Er staan veel mooie dingen in deze brief. Ze zijn het overdenken waard!

Welkom op deze Bijbelkring.

<b>Data</b>	Donderdag 4, 11, 18 en 25 okt; 1 nov
<b>Plaats</b>	Westerkerk
<b>Tijd</b>	9.30 uur
<b>Gespreksleider</b>	Ds. F. Verboom
<b>Bijdrage</b>	geen kosten



## WIJN IN DE BIJBEL

Alcohol en geloof is een spannende combinatie.

In sommige religies en kerkgenootschappen is alcohol ronduit verboden.

In de Bijbel komt wijn veelvuldig voor en opvallend genoeg meestal in positieve zin.

Het was voor de mens vaak het enige medicijn en middel tegen infectie, maar het was ook een bron van vreugde, moed en troost.

Op deze avond over 'Wijn in de Bijbel' kijken we naar een paar bijzondere verhalen in de Bijbel, die laten zien hoe de heilsgeschiedenis van Israël letterlijk en figuurlijk doordrenkt is van wijn.

Uiteraard wordt er ook geproefd: rode, witte en rosé wijnen uit Israël en we sluiten af met feestelijk zoet.

<b>Datum</b>	Donderdag 18 oktober
<b>Plaats</b>	Het Open Hof
<b>Tijd</b>	20:00 uur
<b>Gespreksleider</b>	Henk Wilms, wijnadviseur en Ds. Hannie van Boggelen
<b>Contactpersoon</b>	Gerrit de Munnik
<b>Bijdrage</b>	€10,-



## GESPREKKEN OVER GOD EN ONS

*'Ik merk nooit iets van God'*

*Zou dat waar zijn? Vaak hebben mensen in hun leven bewust of onbewust wel iets gemerkt van God. In gesprekken, bijvoorbeeld aan een ziekbed, vertellen mensen daarover. Dat levert verhalen op. Naar die verhalen zoekt pastor Margriet van der Kooi en zij probeert deze in verbinding te brengen met het Verhaal van de God van de Bijbel. Dan krijgen de verhalen van mensen opeens nieuwe betekenis en waarde.*

Ds. Margriet van der Kooi is geestelijk verzorger (zelf zegt ze liever: zielzorger) in het St. Antonius Ziekenhuis in Woerden en Nieuwegein. Zij vertelt over gesprekken over God en ons, pastoraat aan zieken en over het kleine meisje van de Hoop.

<b>Datum</b>	Woensdag 24 oktober
<b>Plaats</b>	Het Open Hof
<b>Tijd</b>	20:00 uur
<b>Gespreksleider</b>	Margriet van der Kooi
<b>Contactpersoon</b>	Betsy Leidekker
<b>Bijdrage</b>	€5,-



## BEZOEK AAN ORGELMAKERIJ REIL IN HEERDE

Orgelmakerij Reil is gevestigd te Heerde. Oorspronkelijk was het bedrijf slechts toeleverancier van accessoires voor andere orgelmakers, maar sinds 1938 worden er nieuwe en steeds interessantere orgels gebouwd. Sinds omstreeks 1970 restaureert Reil een groeiend aantal historische orgels waaronder zeer belangrijke. Daarnaast heeft het bedrijf een grote naam in de bouw van huisorgels en positieven.

Alleen al in Nederland heeft het bedrijf meer dan 500 orgels in onderhoud, maar ook in Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen en Japan zijn vele door Reil nieuw gebouwde of gerestaureerde orgels te bewonderen, als ook enkele in Canada en Nieuw-Zeeland.

In de Bovenkerk in Kampen is een koororgel van de firma Reil te bewonderen, geschonken door een Kampenaar.

Let op: De presentatie is op de eerste verdieping, met dient een trap op te kunnen lopen. Vervoer wordt in overleg geregeld.

<b>Datum</b>	Zaterdag 3 november
<b>Plaats</b>	Postweg 50 b Heerde
<b>Tijd</b>	13.30 uur
<b>Gespreksleider</b>	Han Reil
<b>Contactpersoon</b>	Betty Jansma
<b>Bijdrage</b>	€5,-



## **ONTMOETING DER TRADITIES 2018**

Over onze schaduwrandjes en nieuw leven

In de moderne tijd lijken we te moeten stralen, te 'shinen'. 'Gij zult gelukkig zijn' is het eerste gebod. Vanuit onze tradities hebben we hier een verfrissend andere kijk op.

De eerste avond is het thema: Mensen met rafelrandjes, heerlijke mensen!

De tweede avond: "Elk mens die hef zich 'n kruus te dragen" ( lied van Daniël Lohues ). Vertaling: "Ieder mens heeft zijn eigen kruis te dragen".

Iedereen is van harte welkom.

<b>Data en Plaats</b>	Maandag 5 november	Buitenkerk
	Maandag 12 november	De Bron
<b>Tijd</b>	20.00 uur	
<b>Gespreksleider</b>	Pastor Hans Schoorlemmer en Ds. Nelleke Beimers	
<b>Contactpersoon</b>	Gerrit de Munnik	
<b>Bijdrage</b>	€7,50	



## **ANDERS KIJKEN NAAR OOGST**

Een workshop over Fibonacci, broccoli en (on)dankbaarheid.

In het kader van Dankdag voor gewas en arbeid willen we stilstaan bij hoe mooi dat 'gewas' eigenlijk is. Zo laten we onze dankbaarheid ook blijken! Na deze avond loop je niet langer gedachteloos langs bloemen en vruchten in de natuur. En doe je niet langer gedachteloos groentes in je winkelwagentje of op je bord. Vanavond gaan we ons verwonderen over de schoonheid van een ananas, een broccoli, een dennenappel! De opbouw van deze en nog veel meer planten is volgens de vaste wiskundige reeks van getallen, de Fibonacci-reeks. Nooit geweten? Wij ook niet. Maar we werden er erg blij van!

Lydia Vroegindewey is theoloog en uitgever van educatieve materialen.  
Diederiek van Loo is stadsdominee van Amersfoort.

<b>Datum</b>	Dinsdag 6 november
<b>Plaats</b>	Het Open Hof
<b>Tijd</b>	20:00 uur
<b>Gespreksleider</b>	Diederiek van Loo en Lydia Vroegindewey
<b>Contactpersoon</b>	Janna Bakering
<b>Bijdrage</b>	€5,-



## GEINSPIREERD DOOR AUGUSTINUS

Vorig jaar herdachten we de Reformatie van Luther. Maar achter Luther staat de grote kerkvader van het Westen: Augustinus (354-430). “Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U”, is zijn bekendste uitspraak. In zijn jeugd had hij niet veel met de kerk op. Later bekeerde hij zich door de prediking van Ambrosius in Milaan. Voor zijn moeder Monica, die zeer gelovig was, was dit gebedsverhoring. Hij schreef veel boeken. Maar hij was vooral ook man van de praktijk. Als bisschop in Noord-Afrika stichtte hij een leefgemeenschap en raakte hij betrokken in veel kerkelijke conflicten. Hij was een veelzijdig man in een turbulente tijd.

Op deze avond verdiepen we ons in het leven van Augustinus. Wat maakt dat hij vandaag nog geciteerd wordt? Waarin kan zijn leven ons inspireren om in onze tijd christen te zijn?

<b>Datum</b>	Donderdag 15 november
<b>Plaats</b>	Westerkerk
<b>Tijd</b>	20:00 uur
<b>Gespreksleider</b>	Ds. Wilbert Dekker
<b>Contactpersoon</b>	Netty Deen
<b>Bijdrage</b>	€5,-





## **RABBIJN WIM VAN DIJK OVER GOD EN GEWELD OMLIJST MET JIDDISCHE ZANG EN MUZIEK**

Altijd al eens met een joodse rabbijn willen spreken? Grijp dan nu je kans, want rabbijn Wim van Dijk uit Amsterdam is bij ons te gast.

De Leeskring 'Bijbel van kaft tot kaft' roept veel vragen op rondom het gebruik van geweld in de Bijbel. Volkeren worden zonder pardon uitgeroeid. Wie afwijkt van Gods geboden moet dat samen met naaste verwanten niet zelden met de dood bekopen. Vaak is het God zelf die opdracht geeft tot dit geweld.

Op deze avond hopen we van rabbijn Wim van Dijk te weten te komen hoe de teksten over 'God en geweld' binnen het jodendom, vroeger en nu, worden gelezen. Hoe letterlijk moeten we deze teksten nemen? En hoe verhoudt zich de 'liefhebbende' God tegenover de 'wrekende' God? Rabbijn Wim van Dijk geeft aan de avond met gitaar en stem ook nog een joods-muzikale invulling. Dit wil je niet missen!

<b>Datum</b>	Dinsdag 27 november
<b>Plaats</b>	Het Open Hof
<b>Tijd</b>	20:00 uur
<b>Gespreksleider</b>	Rabbijn Wim van Dijk
<b>Contactpersoon</b>	Ds. Kasper Jager
<b>Bijdrage</b>	€5,-



## SACRALE DANS

Sacrale dans is een meditatieve manier van bewegen waarin lichaam, ziel en geest samenwerken en een geheel vormen.

We leren ons stapje voor stapje te openen en ons toe te vertrouwen aan de muziek, aan onszelf, aan elkaar en aan God.

Binnen de cirkel staat iedereen even ver van het midden af en zijn we elkaars gelijke.

Bewegend op veelal klassieke, folklore en religieuze muziek nemen we elkaar bij de hand en dansen zowel ingetogen als uitbundig gelijk het ritme van de adem, om zo onze verbondenheid met onszelf, met elkaar en met al wat is te beleven.

We dansen voornamelijk eenvoudige patronen die steeds herhaald worden. Om aan sacrale dans mee te kunnen doen heb je geen danservaring nodig. De innerlijke beleving staat centraal.

**Datum A Kerst**

**Data B Pasen**

**Plaats**

**Tijd**

**Gespreksleider**

**Contactpersoon**

**Bijdrage A**

| **Maandag 17 december**

| **Maandag 25 mrt, 1 en 15 april**

| **Westerkerk**

| **19.30 uur**

| **Tiny Winkeler**

| **Alize van Dijk**

| **€5,-**

**Bijdrage B €10,-**



## KERK VOOR DE BUURT

Kerk voor de buurt: ervaringen uit Rostock (Dld.)

Hoe is het om de mensen in de buurt te bereiken met het evangelie? Hoe is het om een gemeente te stichten op een plaats waar de kerk bijna helemaal verdwenen is? Wat is er over van het christendom in Oost-Duitsland, dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur en het failliet van het communisme? Daarover komt Gerrit van Dijk vertellen. Deze jonge kerkelijk werker is met zijn gezin namens de GZB uitgezonden om in Rostock een kerk te planten. Wij zijn als gemeente financieel aan dit project verbonden. Het is goed om zijn ervaringen uit eerste hand te horen. Misschien komen we tot de verrassende ontdekking dat de situatie in Rostock ook iets te zeggen heeft over ons kerk-zijn hier in Kampen. Er is deze avond ook een collecte voor een vrijwillige gift aan dit project.

<b>Datum</b>	16 januari
<b>Plaats</b>	Westerkerk
<b>Tijd</b>	20:00 uur
<b>Gespreksleider</b>	Ds. Wilbert Dekker en Gerrit van Dijk
<b>Contactersoort</b>	Alize van Dijk
<b>Bijdrage</b>	€5,-



## FENOMENAAL VERGEZICHT

Natuurwetenschap en religie lijken vaak elkaars natuurlijke vijanden. De natuurwetenschapper doet religie vaak af als niet bewijsbaar en dus niet bestaanbaar. Bij religies echter baseert de godsdienstwetenschapper zich op voor zijn/haar godsdienst relevante geschriften, openbaringen en dogma's en op zijn/haar innerlijke overtuiging.

Geen wonder dat ze vaak lijnrecht tegenover elkaar staan en in discussies meestal niet veel verder komen dan het verdedigen van het eigen gelijk.

In Fenomenaal vergezicht, een boek van Piet ten Klooster, wordt een heel ander uitgangspunt gekozen: wetenschap en religie zoeken ten diepste naar hetzelfde. Beide zoeken naar een volledig en betrouwbaar beeld van de totale werkelijkheid, van zowel het waarneembare (het fysische) als van het niet waarneembare (het metafysische). De hoofdvraag in het boek is:

“Is het mogelijk om een model / een beschrijving te maken van de totale werkelijkheid die past voor wetenschap én voor religie?”

<b>Datum</b>	Donderdag 17 januari
<b>Plaats</b>	Het Open Hof
<b>Tijd</b>	20:00 uur
<b>Gespreksleider</b>	Piet ten Klooster, informatietechnoloog
<b>Contactpersoon</b>	Janna Bakering
<b>Bijdrage</b>	€5,-

BEATRICE  
DE GRAAF

# Heilige STRIJD

Het verlangen naar veiligheid  
en het einde van het kwaad

Van Nederlands  
bekendste  
terrorisme-expert



## HEILIGE STRIJD

Twee avonden over het streven naar veiligheid.

N.a.v. het boek 'Heilige Strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad' van terrorismedeskundige Beatrice de Graaf.

De schrijfster verkent begrippen als veiligheid en kwaad en reikt vanuit christelijk perspectief handvatten aan om mensen in hun verlangen naar veiligheid bij te staan. Veiligheid zal in deze wereld nooit volledig zijn, maar we mogen weten dat het kwaad is overwonnen.

Vanuit dit geloof mogen we tegen het kwaad strijden. Het streven naar veiligheid vraagt bovendien om een gezamenlijke inzet op meerdere terreinen. Veiligheidsmaatregelen zijn belangrijk, maar het gaat ook om waarden als onderling vertrouwen, onderlinge verbondenheid, betrokkenheid op elkaar en bereidheid om elkaars lasten te dragen.

Deze en andere waarden helpen een samenleving leefbaar en veilig te maken.

Data	Woensdag 23 en 30 januari
Plaats	Het Open Hof
Tijd	20:00 uur
Gespreksleider	Ds. Leon Eigenhuis
Contactpersoon	Greetje Duitman
Bijdrage	€7,50



## DE PLAATS VAN GROTE VERHALEN IN LEVEN EN WERK

De aanleiding voor dit verhaal is tweeledig:

- Jaren geleden hoorde ik een organisatieadviseur voor de tv, die van oorsprong theologe was. Gebruikte zij wel eens Bijbelverhalen in haar werk?
- De kennis van de 'grote verhalen' neemt af, zegt men.

Dit zette mij aan het denken:

- Nog steeds laten mensen zich inspireren door oude en nieuwe verhalen, bijbelse verhalen, verhalen uit andere godsdiensten en tradities, verhalen van filosofen, schrijvers, en dichters.
- Het mooie is als je verhalen vindt waarmee je in je eigen levensverhaal een connectie aan kunt gaan. Waarbij het ene verhaal het ander interpreteert.

Ik wil daarvan en aantal voorbeelden noemen en de deelnemers uitdagen na te gaan in hoeverre ze zelf verhalen kunnen inzetten om momenten in hun loopbaan of leven helder te markeren.

<b>Datum</b>	Dinsdag 5 februari
<b>Plaats</b>	De Bron IJsselmuiden
<b>Tijd</b>	20:00 uur
<b>Gespreksleider</b>	Gert Bosch, loopbaanadviseur
<b>Contactpersoon</b>	Betsy Leidekker
<b>Bijdrage</b>	€5,-



## **JEZUS, EEN MENSENLEVEN**

Hoe is in de loop der eeuwen over Jezus gedacht, gesproken, gepreekt? Op die vragen zijn in al die eeuwen verschillende antwoorden gegeven. Het klinkt misschien vreemd maar de oorzaak van deze veelkleurigheid moet in de allereerste plaats in het Nieuwe Testament zelf gezocht worden. Wie de moeite neemt de vier evangeliën nauwkeurig met elkaar te vergelijken komt al snel tot ontdekking dat zij op tal van punten op verschillende manieren over Jezus spreken. Het verhaal van Marcus, het oudste evangelie, heeft geen geboorteverhaal, maar begint met de volwassen Jezus, de timmerman uit Nazareth. Een mens onder de mensen. Dankzij Mattheüs en Lucas vieren we kerstfeest. Maar ook die verhalen verschillen op tal van punten. Het vierde evangelie is in alle opzichten een geval apart. De mens Jezus wordt vergoddelijkt: hij wordt de zoon van God genoemd. Vanaf het begin hebben de volgelingen van Jezus getwist over de vraag naar de betekenis van zijn leven en sterven. Jezus heeft vele gezichten gekregen: van mens onder de mensen tot godenzoon, ja zelfs tot God.

<b>Data</b>	<b>Woensdag 7 en 28 februari</b>
<b>Plaats</b>	<b>Het Open Hof</b>
<b>Tijd</b>	<b>20:00 uur</b>
<b>Gespreksleider</b>	<b>Dr. Cees den Heyer, emeritus hoogleraar NT</b>
<b>Contactpersoon</b>	<b>Betsy Leidekker</b>
<b>Bijdrage</b>	<b>€7,50</b>



## **EPIFANIE - OOGGETUIGEN VAN JEZUS' VERSCHIJNING IN DE WERELD**

Na Driekoningen volgen 6 zondagen waarin Jezus zich kenbaar maakt in de wereld. Aan de hand van ooggetuigen zien we hoe Zijn werk op aarde begint door de doop, door te onderwijzen en in de wonderen die Hij verricht.

Wij maken kennis met deze ooggetuigen van Jezus door naar kunst te kijken en naar muziek te luisteren waaronder Engelse koormuziek 'Bread is blessed and broken' en bijpassende delen uit Cantates van J.S. Bach.

Johannes Vermeer (1632-1675, Delft)

Christus in het huis van Martha en Maria in Bethanië

Jacopo Tintoretto (1518-1594, Venetië)

Bruiloft in Kana (Santa Maria della Salute)

Muzikale Omlijsting door Kavoca en Jurjen Lipke

<b>Datum</b>	Donderdag 14 februari
<b>Plaats</b>	De Bron IJsselmuiden
<b>Tijd</b>	20:00 uur
<b>Gespreksleider</b>	Luthine Posthuma, dirigente 'Kavoca'
<b>Contactpersoon</b>	Betty Jansma
<b>Bijdrage</b>	€10,-





## GEZONDE RELATIES

Vind veiligheid in vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen

Hoe voed je je kinderen op? Wat geef je ze mee? Als ze klein zijn gaat het nog wel, maar wat moet je met lastige pubers? En hoe houd je je huwelijk goed? Hoe ga je zo met elkaar om als man en vrouw dat het vuur van de liefde niet dooft? In elke relatie is er dynamiek: er gebeurt heel veel. Spreken over wat er gebeurt is niet altijd makkelijk. Tijdens deze avond krijg je taal aangereikt om samen over de dingen te praten. In alle relaties is er een samenspel tussen vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen, want zo heeft God ons mensen geschapen. Inzicht in deze basisbegrippen van het menselijke bestaan helpt om in gesprek te blijven met je kind, je puber of je partner.

**Datum**

**Plaats**

**Tijd**

**Gespreksleider**

**Contactpersoon**

**Bijdrage**

| **Woensdag 27 februari**

| **Westerkerk**

| **20:00 uur**

| **Ds. Wilbert Dekker**

| **Janna Bakering**

| **€5,-**



## MARTIN LUTHER KING

Vorig jaar voorjaar, 4 april 2018, was het 50 jaar geleden dat Martin Luther King Jr. werd doodgeschoten. Zijn vrouw, Coretta Scott King, vertelt na zijn dood dat alles wat King deed voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging diep geworteld was in zijn christelijke levensovertuiging. Zijn geloof vormde de basis voor die strijd. Zijn woorden hadden en hebben ook nu nog een grote zeggingskracht en doen een direct appèl op de toehoorders. Drie vragen stelt King steeds centraal: Wie is God? Wie is de mens? Wat is de wereld? Deze vragen vervlecht hij in zijn woorden en leven met elkaar en zo lijken zijn woorden en daden nog niets aan zeggingskracht verloren te hebben.

Op de eerste avond staat een verkenning van het leven en werk van Martin Luther King met zijn vragen centraal. De gebeurtenissen in 1965 rondom de protestmars van het stadje Selma naar Montgomery zijn verfilmd in de film Selma (2014). Deze film wil ik graag inleiden en met u, jullie op de tweede avond bekijken.

<b>Data en plaats</b>	Woensdag 6   Woensdag 20 maart	<b>Het Open Hof Burgwalkerk</b>
<b>Tijd</b>	20.00 uur	
<b>Gespreksleider</b>	Drs. Berthina van der Kamp	
<b>Contactpersoon</b>	Greetje Duitman	
<b>Bijdrage</b>	1 avond €5,-	<b>2 avonden €10,-</b>



## JOHN CAPUTO

Graag wil ik u op deze avond iets vertellen over het werk van John Caputo. Caputo is een vooraanstaand Amerikaans theoloog met daarnaast een grote kennis van de filosofie.

Zijn gedachtengoed is dit najaar in het Nederlands op de markt gekomen in het boek: '**Hopeloos Hoopvol**'.

Wie wil kan dit ter voorbereiding op de avond lezen.

Maar ook even googelen en enkele recensies lezen over dit boek helpt al.

Ik zal een inleiding verzorgen, waarna we met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Eén van de kerngedachten van Caputo is: "*God existeert niet maar insisteert, dat wil zeggen; Hij dringt er bij ons op aan om te bestaan*".

Een spannende uitdagende gedachte die breekt met de traditionele godsbeelden.

Datum	Donderdag 28 maart
Plaats	De Bron  Jsselmuiden
Tijd	20:00 uur
Gespreksleider	Ds. Nelleke Beimers
Contactpersoon	Greetje Duitman
Bijdrage	€5,-



## VASTENTIJD IN DE BUITENKERK

Prominent in de Buitenkerk hangen tegen de buitenmuren de veertien kruiswegstaties, in 1871 ontworpen door W. Mengelberg en geschilderd door de Brusselse schilder Mart. C. Schenk.

Door het jaar zijn de op koper geschilderde staties vooral interieurstukken. Maar op Goede Vrijdag wordt 's middags om 3 uur uitgebreid bij iedere statie stilgestaan en zijn ze meer dan slechts interieurstukken.

Tijdens ons bezoek aan de Buitenkerk zal historicus en beheerder van het parochiearchief, Theo van Mierlo, met ons de wandeling langs de kruiswegstaties maken en stilstaan bij de Bijbelse en kunsthistorische achtergronden van deze bijzondere reeks.

Maar ook aan andere voor de vastentijd kenmerkende elementen zal aandacht geschonken worden, zoals het gesloten hoofdaltaar en de voor de vastentijd verschillende liturgische kleuren.

Tot slot zal ook een bezoek gebracht worden aan het parochiearchief in de Bovensacristie, waar onder meer liturgische boeken, waarin het lijdensverhaal is verbeeld en de vastentijd aan bod komt, getoond zullen worden.

<b>Datum</b>	<b>  Dinsdag 9 april</b>
<b>Plaats</b>	<b>  Buitenkerk</b>
<b>Tijd</b>	<b>  19.30 uur</b>
<b>Gespreksleider</b>	<b>  Theo van Mierlo</b>
<b>Contactpersoon</b>	<b>  Gerrit de Munnik</b>
<b>Bijdrage</b>	<b>  €5,-</b>



## MEDITATIEVE WANDELING

Stille zaterdag is een dag zonder pretentie. De gebeurtenissen van Goede Vrijdag werken na en tegelijkertijd is er de verwachting van de volgende dag, van Pasen. Stille zaterdag is een dag tussen de tijden: de tijd van het sterven en de tijd van de opstanding; tussen de tijd van de dood en de tijd van het leven; tussen de tijd waarin ogenschijnlijk de machten van de duisternis heersen en de tijd van de krachten van het licht. Stille zaterdag is een dag van bezinning, op wat is geweest en op wat komt.

Start in NH kerk te Wilsum om 11.00 uur met een korte viering.

Daarna gaan we een klein uur wandelen langs de oever van de IJssel, door de weilanden en over de dijk (ongeveer 3 km).

We sluiten af met een lunch. Graag je eigen brood meenemen. Dit leggen we op een grote schaal, waarvan een ieder kan nemen. Voor drinken wordt gezorgd.

Tegen 13.00 uur ronden we af.

<b>Datum</b>	Zaterdag 20 april
<b>Plaats</b>	NH Kerk Wilsum
<b>Tijd</b>	11.00 uur
<b>Contactpersoon</b>	Ingrid van den Berg en Janna Bakering
<b>Bijdrage</b>	€5,-



## **BIBLIODRAMA**

Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en Bijbelverhalen aan elkaar te spiegelen. Spelenderwijs en interactief ontdek je hoe het Bijbelverhaal jouw verhaal belicht en hoe jouw levensverhaal meespeelt in (de uitleg van) het Bijbelverhaal. Deze wisselwerking draagt bij aan de spirituele ontwikkeling van de deelnemers. Hierdoor kan een Bijbelverhaal heel anders gaan leven. De beleving van een ander kan je helpen om ook eens op een andere manier naar het verhaal te kijken. Je hoeft geen speciale Bijbelkennis te hebben of heel veel te weten van en over de Bijbel. Bibliodrama is een manier om bezig te zijn met de Bijbel die voor iedereen toegankelijk is. Het is geen rollenspel. Je stapt in een Bijbelverhaal en vraagt je af waar jij gestaan zou hebben als je aanwezig was, wat het je doet, wat je nodig hebt in zo'n situatie.

<b>Datum</b>	7 mei
<b>Plaats</b>	De Bron IJsselmuiden
<b>Tijd</b>	19.30 uur
<b>Gespreksleider</b>	Ds. Nelleke Beimers
<b>Contactpersoon</b>	Ingrid van de Berg
<b>Bijdrage</b>	€5,-



# Commissie Vorming en Toerusting

## PKN / Kampen en IJsselmuiden

- Voorzitter:** Gerrit de Munnik  
Horstsingel 56  
8266 HE Kampen, tel. 332 04 18
- Secretaris:** Nettie Deen  
Ratelaar 44  
8265 CW Kampen tel. 332 66 82  
e-mail: n.deen@home.nl
- Penningmeester:** Janna Bakering  
Boelestraat 38  
8266 DW Kampen, tel. 06-10244986  
IBAN: NL35 INGB 000 57 82 724  
t.n.v. Commissie Vorming en Toerusting
- Deelnemersadministratie:** Theo Vink,  
Oranjesingel 7  
8262 EK Kampen, tel. 332 52 58
- Leden:** Alize van Dijk-van den Berg  
Trekvaart 129  
8271 AD IJsselmuiden tel: 06-15613509
- Betty Jansma-IJzerman  
Burg. Oldenhoflaan 106  
8264 BK Kampen tel. 331 73 96
- Betsy Leidekker-Potters,  
Esdoornhof 4  
8266 GA Kampen tel. 331 90 11
- Peter Pruijm  
Karpersteeg 15-1  
8261 BL Kampen tel. 06-54294670
- Greetje Duitman  
Van Diggelenweg 43  
8271 ZD IJsselmuiden tel 3446373

