

Dinsdag 12 mei 2020



'De HEERE zal erin voorzien.'
Genesis 22: 14b

Beste broeders en zusters,

Langzaamaan mag de samenleving weer opstarten van de overheid. Dat betekent helaas niet dat we nu al weer bij elkaar kunnen komen in de Broederkerk. We zullen nog wel even op de huidige voet verder moeten. Hoe en wanneer we weer samen kunnen komen, we weten het op dit moment nog niet. We leggen het in Zijn handen, met de woorden uit Genesis 22. Wetende dat Hij het grootste offer gebracht heeft.

Blijven we (digitaal) naar elkaar omzien en met elkaar verbonden?

Meditatie: VERBINDING

We staan tijdens de erediensten met elkaar in verbinding, middels camera, beeld en geluid. Weliswaar zien we elkaar niet concreet, wat een groot gemis is, maar de verbinding met elkaar ontstaat daar waar God ons wil ontmoeten en zich aan ons en elkaar wil verbinden.

In Genesis 22 wordt deze verbinding zichtbaar tussen Abraham en zijn zoon Izak. Twee generaties die op weg zijn naar de berg Moria, want Abraham heeft van God de opdracht gekregen om zijn zoon Izak te offeren: 'Neem uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal' (vers 2). Izak, zijn liefste zoon zal het offer zijn! We kunnen ons voorstellen dat deze opdracht een moeilijk moment in het leven van Abraham moet zijn geweest. Zeker toen Izak onderweg zijn vader naar het offerdier ging vragen, want die was er niet! (vers 7) Izak zou als offer dienen ... En om dit nu aan je kind te vertellen? Abraham doet het niet. Hij zegt alleen: 'God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer.' En zonder dat Izak verder vraagt hoe het nu precies zit, gaan ze samen verder. Zwijgend zullen ze zo samen verder zijn gegaan op weg naar de heuvel Moria.

Wat een situatie en wat een beproeving. Maar des te meer: wat een vreugde als Abraham van de Engel van de HEERE te horen krijgt: 'Abraham, Abraham! Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt' (vers 11). En dan ineens dat ram in die struiken! Een dier dat je zo maar kunt pakken. Opnieuw wordt er een offer klaar gemaakt. Nu gaat het wel door. Een offer, waar God zelf voor zorgt.

De boodschap van de berg Moria mag niet worden vergeten. Ook nu niet. In kerk en gemeente niet. God zond uit liefde Zijn Zoon naar deze aarde om te lijden, te sterven en op te staan. Want eeuwen later, dicht bij de berg Moria, is er de boodschap van de heuvel Golgotha. De heuvel waar drie kruisen op staan. Met op het middelste kruis Jezus Christus, die als Lam van God sterft voor onze zonden en schuld. Niet alleen op de berg Moria, maar ook op de heuvel Golgotha, zorgt God zélf voor het offer: Gods eigen Zoon. God brengt de verbinding tot stand en overbrugt de kloof tussen de Vader in de hemel en de zondaar op de aarde. Moria en Golgotha: de hemelse Vader offert Zijn eigen Zoon op in plaats van u en mij.

De aanvaarding van dit Evangelie wordt in de verbinding met elkaar ervaren, als we samen ons geloof belijden, als we samen in gebed zijn. Dat we samen geloven dat God zal voorzien! Wanneer we ons samen voor God verootmoedigen, Hem onze schuld belijden. De kerk, de gemeente is de plek waar we onszelf en anderen in de handen van God leggen. In deze tijd van camera, beeld en geluid zijn we als wijkgemeente des te meer aangewezen op elkaar, in het omzien naar elkaar en het vasthouden van elkaar. Met het oog op de generaties die komen.



Tot slot

Wat een opgave had de Heere aan Abraham gegeven. Wat offerde Hij Zelf op! We hopen dat u in alles wat u mee maakt, de woorden uit Fillippenzen 4: 13 mag meezeggen:

'Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.'

Filippenzen 4: 13

Vanuit Psalm 84 willen we de lofzang ook via deze extra weekbrief gaande houden. Zingt u mee?

Ontvang een hartelijke groet vanuit de kerkenraad

'Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, die kiest de welgebaande wegen; steekt hen de hete middagzon in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, en stort op hen een milden regen, een regen, die hen overdekt, verkwikt, en hun tot zegen strekt.'

Psalm 84: 3

Predikant | ds. F.J.K. van Santen
038-3376802, fjk.van.santen@kpnmail.nl
Kerkelijk werker | C.A. van 't Noordende
0577-723192, noordende@filternet.nl

Scriba | C.T. Aalberts
038-3324623, scriba@broederkerkkampen.nl
Vertrouwenspersonen | Petra Prins-Brink
038-3318700, pvp.b@hervormdkampen.nl

Redactie weekbrief | weekbriefbroederkerk@hervormdkampen.nl (*ook voor opgave digitale weekbrief*)
Kopij voor de weekbrief moet voor vrijdagavond 17.00 uur bij de redactie per email aangeleverd zijn.

*De gegevens in deze weekbrief zijn alleen bedoeld voor gebruik binnen wijkgemeente Broederkerk.
Deze informatie mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente.*
