

Dinsdag 14 april 2020



Beste broeders en zusters,

Na Goede Vrijdag mochten we het op Pasen uitjubelen:

Halleluja
Christus,
onze
Heer,
verrees!

De boodschap van Pasen klonk tijdens de paasdagen in alle toonaarde. We missen wel de samenkomsten, om samen met elkaar onze Heere de lof toe te zingen, samen te bidden en samen te luisteren naar Zijn Woord. Fijn dat we door de middelen van de techniek daar toch iets van mogen ervaren.

Dank ook voor alle muzikale momenten die er mochten zijn het afgelopen weekend.

Meditatie over 'U weet dat ik van u houd' (Johannes 21:15b)

Na Pasen voert Jezus een goed pastoraal gesprek met Simon Petrus aan het strand van het meer van Galilea. Het is een indringend gesprek. Als we goed naar dit gesprek luisteren, heeft dit het karakter van een ondervraging dat wordt gevolgd door een opdracht die Jezus Petrus meegeeft: 'Weid mijn lammeren en hoed mijn schapen!'

Waarom was dit gesprek nodig? Petrus had toch meteen op de eerste Paasdag al een persoonlijke ontmoeting met de Opgestane Heiland gehad? Ja, maar na de driedubbele verloochening door Petrus dat hij Jezus niet zou kennen, is het na de Opstanding de vraag of Petrus als apostel nog wel dienst kan doen? Vandaar dat de Opgestane Heiland Petrus nu eerst apart neemt en indringend de begane misstap van Petrus fijngevoelig aan de orde stelt. De drievoudige vraag in Johannes 21 van de Heere Jezus is een duidelijke zinspelende op de drievoudige verloochening van Petrus. Met name de vraag in vers 16: 'Simon, hebt u Mij lief?'

Achtereenvolgens test Jezus drie keer de zondaar Petrus, met name op één belangrijk punt: hoe staat het met zijn liefde voor Jezus? Dit zal in het latere leven van Petrus allesbeslissend zijn: alleen wie Jezus Christus liefheeft, is in staat en geschikt om in Gods Koninkrijk Hem te dienen! Andere gaven en kwaliteiten van Petrus kunnen het ontbreken van de liefde tot Jezus niet vergoeden.

Wat is Petrus' reactie? Hij schaamt zich diep over zijn liegen dat Hij ook met Jezus omging en dat



Petrus Hem kende (Mar. 14). Het hoge woord komt er uit en hij komt er mee voor de dag: 'Ja, Heere, U weet alle dingen van mij, maar U weet ook dat ik van u houd'. Van grootspraak en zelfverheffing is geen sprake meer. En wat is het prachtig in dit gedeelte: de grote Herder van de schapen, Jezus Christus, zoekt in Zijn pastorale zorg Zijn afgedwaalde schapen op! Hij zoekt door Zijn Woord en door Zijn Geest ons op. Hij vraagt ook aan ons: 'Houd je van Mij?' Is ons antwoord dan ook: Ja, Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd? Mijn ikerichtheid houden mij bij U vandaan, mijn schuld in deze zijn U bekend. Ik belijd ze voor U en ik vraag U om vergeving.

De reactie van Jezus op Petrus' belijdenis is niet alleen een bevestiging, maar kent ook een opdracht: 'Weid Mijn lammeren'. Petrus moet dus leren Zijn Meester te volgen en voor de kudde gaan zorgen. De kudde mag niets te kort komen en heeft speciale aandacht en zorg nodig. De grote Herder van de

schapen gaat onderherder Petrus inschakelen om in eerste instantie op 'de kleintjes' van de kudde te letten. Een prachtig trekje uit deze geschiedenis. Jezus denkt bij Zijn afscheid aan de kinderen, de jongeren: de lammeren van de kudde, die de weg door het leven nog moeten leren vinden. De stem van de herder moeten ze leren kennen. Ze lopen nog hun moeder achterna. Ze weten nog niet wat de beste voeding voor hen is, laat staan dat ze weten waar het groeit. Lammeren moet je weiden, liefdevolle zorg verlenen. Die opdracht staat voorop. Het weiden van de schapen en de

lammeren heeft prioriteit. De Heere Jezus vindt blijkbaar juist nu, na zijn belijdenis, Petrus geschikt voor dit werk. Een belangrijke opdracht ook voor ons om de 'lammeren', kinderen, jongeren op clubs, verenigingen en tijdens de kindernevendiensten, te weiden. Een belangrijke taak voor leidinggevendenden die onze voorbede meer dan nodig hebben.

Deze geschiedenis laat ons na Pasen één ding zien: Jezus' liefde voor ons en Zijn oproep vraagt om gelovige toewijding!

Tot slot

Christus is verrezen: de Zoon van God is opgestaan! Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet. We hopen dat u iets van het wonder van Pasen heeft mogen ervaren dit weekend.

Prijst nu Christus in ons lied

-
- **Predikant** | ds. F.J.K. van Santen, de Maat 33, 8265 SX Kampen, 038-3376802, fjk.van.santen@kpnmail.nl
 - **Scriba** | C.T. Aalberts, Ratelaar 8, 8265 CT Kampen, 038-3324623, scriba.b@hervormdkampen.nl
 - **Kerkelijk werker** | C.A. van 't Noordende, 0577-723192, noordende@filternet.nl
 - **Mailadres redactie weekbrief** | weekbriefbroederkerk@hervormdkampen.nl (ook voor opgave digitale weekbrief)
- Kopij voor de weekbrief moet voor vrijdagavond 17.00 uur bij de redactie per email aangeleverd zijn.

De gegevens in deze weekbrief zijn alleen bedoeld voor gebruik binnen wijkgemeente Broederkerk.

Deze informatie mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente.