

Extra uitgave Weekbrief Broederkerk

Woensdag 25 maart 2020



Beste broeders en zusters,

Al twee zondagen mogen we op last van de overheid niet meer samenkomen in de kerk, of op een andere manier in verenigingsverband, vanwege het coronavirus. Afgelopen maandag zijn de maatregelen verder aangescherpt door de overheid. Begrijpelijke maatregelen, maar de onderlinge ontmoeting en verbinding met elkaar worden gemist en zal de komende tijd niet plaats mogen vinden. Blijven we naar elkaar omzien via telefoon, e-mail, appje, sociale media? Dat is een taak voor iedereen.

Verlies daarbij ook de ouderen in onze gemeente niet uit het oog, nu een bezoek aan huis sterk wordt afgeraden en de tehuizen 'op slot' zijn voor bezoek. Zondagen, maar ook de andere dagen, zijn lange dagen aan het worden, waarop ouderen doorgaans niemand spreken. We willen vanuit de kerkenraad met name voor de oudere groep gemeenteleden en graag betrekken we de hele gemeente hierbij, extra uitzendingen organiseren via kerkdienstgemist.nl (met beeld en geluid), kerkomroep.nl (alleen geluid) en de kerkradio.

Dag	Soort moment	Aanvangstijd	Kanaal
Zondag	Kerkdiensten	9:30 en 17:00	Kerkdienstgemist.nl Kerkomroep.nl Kerkradio
Dinsdag	Meditatief moment	19:00	Kerkradio
Donderdag	Meditatief moment	19:00	Kerkdienstgemist.nl Kerkradio
Zaterdag	Orgelspel	19:00	Kerkdienstgemist.nl Kerkomroep.nl Kerkradio

Het orgelspel op zaterdag 28 maart zal verzorgd gaan worden door Ab Weegenaar en Sander van den Houten, om beurten of met fagot.

Afgelaste bijzondere diensten

Gezien de verlengde maatregelen, zijn we genoodzaakt om enkele bijzondere diensten te annuleren. Het betreft de Avondmaalszondag van 5 april, de belijdenisdienst van 12 april en de doopdienst van 17 mei.

Meditatie ter bemoediging: 'IK BEN HET' (Johannes 6:20b)

Het stormt op het meer van Galilea. Valwinden zwiepen het water op. De discipelen zwoegen op de woelige zee om met hun schip in het donker vooruit te komen. Ze hebben ongetwijfeld gedacht: was Jezus maar aan boord, dan was ons dit tenminste gespaard gebleven. Als hun Meester Zélf was meegegaan, zouden zij er niet zo ellendig aan toe zijn. Maar wat zien de discipelen daar in het donker van de nacht? Komt er iemand naar hun schip toe? Dáár! De discipelen zien iemand op het water lopen, die blijkbaar naar hen toe komt. Zo te zien wandelt Hij over het onstuimige water, omdat er geen andere weg is om het schip te bereiken! Ze denken uit angst eerst een spook te zien, maar het is Jezus, hun eigen Meester die

Collecte

We willen u nog wijzen op de Givt-app. Maak daar alstublieft gebruik van in deze periode.

moeiteloos en majestueus als de Zoon van God alle menselijke beperkingen en inschattingen overstijgt. Hij kan wat mensen niet kunnen. Hij bedwingt de woelige onstuimige elementen door er over heen te lopen.

We lezen in Johannes 6, vers 20 vervolgens: 'Ik ben het, wees niet bevreesd'. Wat een verrassing in deze omstandigheden: het is hun eigen Meester! Zijn onverwachte en ongedachte aanwezigheid in de storm maakt alles goed. Ze nemen hun Meester in het schip, om vervolgens in korte tijd de wal te bereiken. Jezus Christus heerst als de Zoon van God over de machten en de krachten van de natuur. Wonderlijk! Hij heeft alle

macht in hemel en op aarde, waardoor het water Hem draagt. En in die drie woorden: 'Ik ben het' laat Jezus zien dat voor Hem geen duisternis te diep is, geen golven te hoog zijn en geen zee te breed, om Zijn discipelen in het midden van dat geweld te vinden en met hen te zijn.

Het is voor ons ook een les, want Jezus Christus redt, beschermt en bewaart in de nood van ons leven als ons levenschip ten onder dreigt te gaan in de golven van ons kwetsbare bestaan. Op dit moment wordt aan de boom van onze zekerheden enorm geschud. We hebben geen oplossing en staan menselijkerwijs gesproken machteloos tegenover een wereldwijd om zich heen grijpend virus. De zekerheden die we hadden verdampen voor onze ogen. Mensen gaan massaal hamsteren, supermarkten worden leeg. Het wordt pijnlijk duidelijk dat we in deze onzekere tijd op zoek zijn naar nieuwe zekerheden.

Misschien is het met u, met jou wel net zo gesteld als met de discipelen in die donkere onheilspellende nacht. Het stormt bij u van buiten en van binnen. Ons levenschip is gehavend en we komen niet meer vooruit. En waar is Jezus nu? Hij laat, zo lijkt het, niets van Zich horen. Of toch wel! Wat hoor ik Hem zeggen in Johannes 6: 'Ik ben het, vrees niet!' Daarom, blijf Hem om hulp roepen, blijf uitzien naar Zijn komst. Want Diegene die je nooit zal verlaten zal ook nooit veranderen. Jezus Christus zegt: 'Ik blijf dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.'

We lezen in deze stormachtige lijdensperiode, heen levend naar Pasen toe: 'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad (Rom. 8:35 en 37). Niets kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere die zegt: Ik ben het! Wat een toekomstperspectief! Vandaar:

*'U bent mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren, U zult mij voor benauwdheid trouw bewaren,
U omringt mij, daar U mij in ruimte stelt, met blij gezang, dat mijn verlossing meldt' (Psalm 32)*

Tot slot

Ontvang in deze zorgvolle tijden een hartelijke groet namens kerkenraadsleden, ds. F.J.K. van Santen en hun echtgenotes. Afgelopen zondag klonk de oproep aan ons om de lofzang gaande te houden. Dit willen we als kerkenraad te allen tijde doen. Nu met Psalm 42:

*'Hoop op Hem, sla 't oog naar boven;
Ik zal God, mijn God, nog loven'*

-
- **Predikant** | ds. F.J.K. van Santen, de Maat 33, 8265 SX Kampen, 038-3376802, fjk.van.santen@kpnmail.nl
 - **Scriba** | C.T. Aalberts, Ratelaar 8, 8265 CT Kampen, 038-3324623, scriba.b@hervormdkampen.nl
 - **Kerkelijk werker** | C.A. van 't Noordende, 0577-723192, noordende@filtnet.nl
 - **Mailadres redactie weekbrief** | weekbriefbroederkerk@hervormdkampen.nl (ook voor opgave digitale weekbrief)
- Kopij voor de weekbrief moet voor vrijdagavond 17.00 uur bij de redactie per email aangeleverd zijn.
-

*De gegevens in deze weekbrief zijn alleen bedoeld voor gebruik binnen wijkgemeente Broederkerk.
Deze informatie mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente.*