

Dinsdag 5 mei 2020



Beste broeders en zusters,

De dag dat deze extra weekbrief verschijnt, is het Bevrijdingsdag.

Inmiddels leven we in Nederland al 75 jaar in vrijheid. Vrijheid... Wat is vrijheid? In deze periode moeten we zoveel als kan thuis blijven, we kunnen niet naar de kerk. Wat is vrijheid? In Nederland moeten we alles maar gewoon vinden. Alles moet op ons moment beschikbaar en mogelijk zijn, tot in onze stad aan de opening van supermarkten en horeca op zondag aan toe. Is dat vrijheid? Dat we kunnen doen en laten wat we willen in dit land?

Vrijheid... Hoe vullen we de zondag in? Welke 'vrijheid' nemen we in het geloof? We zijn pas werkelijk vrij wanneer we van Hem zijn. Wanneer Hij het fundament onder onze voeten is!

Meditatie: TIJDSAANDUIDING

'Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden?'

(Lucas 12:56)

Voor het weerbericht blijft altijd belangstelling. Zeker als je buiten wilt gaan sporten, er op uit wilt trekken met de fiets, of met de camper. Buienradars worden in de gaten gehouden. Komt er zon? Komt er regen?

In Jezus' tijd was hier ook al belangstelling voor. Maar zonder KNMI, Meteo-consult, of Weer-App, moesten ze het doen. Alleen met de natuur zelf. Dagen vooruit het weer voorspellen, was er niet bij. Maar als er een wolk kwam aandrijven uit het westen over de zee, dan wist iedereen: er komt regen. En als de wind uit het warme zuiden, uit de woestijn waaide, dan wist ook iedereen: het wordt erg warm.

'Wat merkwaardig toch', zegt Jezus in Lucas 12, 'dat iedereen naar de lucht kijkt wat voor weer het wordt, maar niet let op het geestelijk klimaat, waarin men leeft' (vers 54). Jezus zegt zelfs in vers 56: 'Hoe kan het dat u deze tijd niet weet te duiden?' Zo alert op de weersverwachting, zo traag van begrip als het om de gebeurtenissen en signalen van de eindtijd gaat. Wie heeft er na Pasen en Pinksteren oog voor de geweldige boodschap van Christus' terugkomst naar deze aarde? Beloften, eeuwen geleden gedaan, gingen en gaan in vervulling. Kijkt u maar naar het land en het volk van Israël, waar voorspelde beloften in vervulling gaan. Wie heeft hier oog voor?

Nadenken over deze tijd, waarin we leven, is niet eenvoudig. Wij vierden dat ons land 75 jaar geleden is bevrijd van een duistere periode van oorlog en terreur. Als we onze geschiedenis herinneren, maken we wellicht betere keuzes voor het heden en de toekomst. Wij zien in deze turbulente tijd namelijk ook vluchtelingen-kampementen, eindeloze rijen mensen gevlucht voor het



oorlogsgeweld. We horen van gebieden waar honger heerst. We horen de getuigenverhalen van geloofsvervolging. Tegelijk zegt de Bijbel dat we in de laatste tijd leven. Jezus zegt bijvoorbeeld: 'Het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemel zullen heftig worden bewogen. Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is' (Luk. 21:26, 28).

De wereldklok loopt verder. Er zijn alweer tweeduizend jaar na de opstanding van Jezus Christus voorbij. We komen steeds dichterbij Zijn terugkeer naar deze aarde. We geloven, vertrouwen en houden ons vast aan de beloftevolle woorden van onze God. De vraag is wel: iedereen heeft eeuwig leven. Maar waar breng jij het door? De oproep tot bekering en geloof in Jezus Christus klinkt ook nu. Bovendien houden we de Bijbel als kompas in onze hand: 'En Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heere Jezus!' (Openb. 22:20).

*'Ik sla mijn ogen op naar U,
Die in de hemel zit.'*

Psalm 123 : 1

Extra programma deze week: woensdag 6 mei 2020 19:15

ORGELMARATHON met 5 organisten:

- Ab Weegenaar | Sander van den Houten | Gerwin van der Plaats | Harm Hoeve | Minne Veldman
- Dit concert staat in het teken van Bevrijdingsdag. Daarom spelen de organisten enkel muziek van Nederlandse componisten.

Te volgen op:

- Kerkdienstgemist.nl | Kerkomroep.nl | [Youtube.com](https://www.youtube.com) (zoek op orgelmarathon Kampen)

Tot slot

In het themanummer van de Waarheidsvriend die afgelopen vrijdag was meegestuurd met de weekbrief en ook op diverse adressen is uitgedeeld, staat een artikel van P.J. Vergunst, met als titel Eeuwige bevrijding. We citeren de laatste alinea:

“Omdat God heilig is, zijn Zijn geboden heilig en wordt Zijn gemeente geroepen om heilig te leven.

De vrijheid om Hem naar Zijn Woord te dienen, we kregen haar 75 jaar geleden opnieuw. Smetteloos en heilig op Zijn dag, dat is het doel. Mijn familie stond twee weken voor de bevrijding rond een sterfbed – en de zieke was niet van slag dat hij 5 mei niet halen zou. ‘Ik ga mijn eeuwige bevrijding tegemoet.’ Hij wist van bevrijding.”

*‘Looft, looft den HEER gestadig;
Die Oppermajesteit
is gunstrijk, zeer genadig,
en goed in eeuwigheid.
Dit zegg' elk, die, gered
door Hem van slaafse banden,
in vrijheid is gezet
uit 's weêrpartijders handen*

Psalm 107 : 1

Ontvang een hartelijke groet vanuit de kerkenraad

Predikant | ds. F.J.K. van Santen
038-3376802, fjk.van.santen@kpnmail.nl
Kerkelijk werker | C.A. van 't Noordende
0577-723192, noordende@filternet.nl

Scriba | C.T. Aalberts
038-3324623, scriba@broederkerkkampen.nl
Vertrouwenspersonen | Petra Prins-Brink
038-3318700, pvp.b@hervormdkampen.nl

Redactie weekbrief | weekbriefbroederkerk@hervormdkampen.nl (ook voor opgave digitale weekbrief)
Kopij voor de weekbrief moet voor vrijdagavond 17.00 uur bij de redactie per email aangeleverd zijn.

*De gegevens in deze weekbrief zijn alleen bedoeld voor gebruik binnen wijkgemeente Broederkerk.
Deze informatie mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente.*