

Gesprekspapier bij de preek van zondag 28 mei 2017

Westerkerk Kampen

Ds. Wilbert Dekker

Uit de Bijbel

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: "Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug" (Johannes 14:18).

Vanwege deze tekst heet de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren "Wezenzondag". Jezus is naar de hemel gegaan, maar de leerlingen wachten nog op de uitstorting van de Heilige Geest. Dit is een goed moment om te bedenken hoe Hemelvaart en Pinksteren zich tot elkaar verhouden.

Waarom is Hemelvaart *winst*?

De Hemelvaart van Jezus is geen verlies. Wij denken dat nogal snel: Jezus had beter bij ons kunnen blijven. Dan konden we Hem zien, horen, aanraken, dan was alles beter. Maar dat is niet zo. In twee opzichten niet.

In de eerste plaats was Jezus dan aan een plaats gebonden. Als Hij in Jeruzalem was, was Hij niet hier in Kampen. En als Hij besloot om, laten we zeggen, naar Zuid-Afrika te gaan, dan moesten we Hem daar opzoeken. Maar door de Heilige Geest is Jezus overal op de wereld. Want God werkt door zijn Geest overal. Hier, in onze gemeente, en op zoveel plaatsen meer in Nederland. En ook in andere landen in Europa, Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Australië. Overal ter wereld werkt Gods Geest, die ook de Geest van Jezus is. Overal ter wereld kunnen we Jezus ontmoeten en zijn kracht ervaren.

En in de tweede plaats: Jezus is iemand *buiten* ons. Dat hebben de leerlingen ook zo ervaren. Ze konden Jezus zien, ze konden horen wat Hij zei, ze konden Hem aanraken. Maar zij bleven van binnen zichzelf. Maar nu de Heilige Geest komt, komt God met zijn kracht diep in ons werken. En Hij raakt ons aan daar waar wij het meest onszelf zijn: diep in ons hart. Daar waar al ons denken, al ons voelen, al ons willen, al ons verlangen bij elkaar komt. En dáár werkt God met zijn Geest in ons, die de Geest van Jezus Christus is. Jezus komt zó diep in ons wonen en werken, dat Hij heel ons leven verandert. Dat Hij ons omvormt, in ons willen, in ons denken, in ons voelen, in ons verlangen, en dus uiteindelijk ook in ons doen en laten. Dat gaat van binnenuit veel effectiever dan van buitenaf.

Dus de Hemelvaart van Jezus en de komst van de Geest met Pinksteren zijn *winst*, omdat Jezus nu niet meer aan een plaats gebonden is: Gods Geest werkt overal. En het is *winst* omdat Gods Geest niet van buitenaf wenkt en roept en leidt, maar van binnenuit ons omvormt. Daar mogen we grote dingen van verwachten.

Waarom duurde het nog 10 dagen voordat de Heilige Geest kwam?

Waarom duurde het 10 dagen voordat de leerlingen met de kracht van de Heilige Geest werden bekleed? Waarom duurt het bij ons soms ook tijden voordat we iets van het werk van de Heilige

Geest in ons leven bemerken? Waarom is het maar af en toe dat we ons door de Geest vervuld voelen? Waarom voelen we onszelf zo vaak maar zo *gewoon*. Waar is dan de Geest?

Jezus wil ons met deze ervaring iets heel belangrijks leren. In Johannes 15:5 zegt Hij tegen zijn leerlingen heel nadrukkelijk: “Zonder Mij kunnen jullie niets doen”. En die ervaring hebben we allemaal nodig. We hebben het nodig om te ervaren dat als we op onszelf zijn aangewezen, dat we er dan ook niet komen. Dan gebeurt er dus niets. We hebben die ervaring nodig om ook te weten wanneer we de Geest wél ervaren. Want dat is dag en nacht verschil.

We hebben het allemaal nodig om te ontdekken dat we zonder Jezus niets kunnen. Zodat we ernaar gaan verlangen dat Jezus zijn belofte waarmaakt. Want de vervulling met de Geest betekent: bekleed worden met kracht, kracht uit de hemel: heerlijkheid! De vervulling met de Geest betekent: de waarheid zien, de waarheid kennen: helderheid! Weten Wie God is, Wie Jezus is, voor jou, heel persoonlijk. Weten ook wie jezelf bent, wat de wereld werkelijk is. De Geest van de waarheid geeft een heldere kijk op deze wereld. En het is ook de Geest van de gehoorzaamheid: de weg gaan die de Geest je wijst, de weg die Jezus van je vraagt. Want dat alleen is ook de weg die bij de Vader uitkomt: de weg van de heelheid.

Die heerlijkheid, die helderheid, die heelheid – die te ervaren, dat is de vrucht van het werk van de Trooster, de Geest, die Jezus ons geeft. Zonder de Geest zijn we alleen in deze wereld, zonder stuur en zonder richting. Maar met de heilige Geest staat het leven in een totaal ander licht.

Verlangen wij daar ook niet naar? Dat er een eind komt aan onze eenzaamheid, en dat we zeker weten dat we er in deze wereld niet alléén voor staan? Ik denk dat heel veel mensen daar naar verlangen, binnen en buiten de kerk. Het is precies die ervaring, die de ervaring van Wezenzondag is. Laten we ons dan ook uitstrekken naar de vervulling ervan, volgende week zondag, als het Pinksteren is. Kom, o Heilige Geest, en leidt ons in de volle waarheid!

Quote

Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 53:

V: Wat geloof je van de Heilige Geest?

A: Ten eerste, dat Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede, dat de Heilige Geest ook aan mij gegeven is. Hij geeft mij door een waar geloof deel aan Christus en aan wat Christus voor mij gedaan heeft. Hij troost mij. Hij blijft voor altijd bij mij.

Gespreksvragen

1. Is de Hemelvaart van Jezus voor jou winst of verlies? Waarom?
2. Ervaar je ook dat je zonder Jezus niets kunt?
3. Hoe kun je het verlangen naar de Geest in je leven voeden?